

Infofiche

Geachte,

Dank voor uw interesse om enkele dagen bij ons te verblijven.

Het gastenhuis van onze abdij staat open voor iedereen die enkele dagen in stilte en/of bezinning wil doorbrengen. Wij vragen een minimale deelname aan onze gebedsdiensten in de kerk (liefst twee per dag (van de zes)). Op die manier blijft het voor de gast duidelijk dat hij in een abdij vertoeft waar God gezocht en geloofd wordt in het getijdengebed. We zijn immers geen plaats om louter en alleen uit te rusten, ook niet een 'stilt hotel'.

In het abdijgebouw heerst – uiteraard – stilte. Radio, muzikanten en dergelijke moeten dus met oortelefoon gebruikt worden. Ontbijt en avondmaal worden ook in stilte genomen. 's Middags kan er gesproken worden aan tafel. Een helpende hand bij afwas en tafels dekken wordt zeer gewaardeerd. Het meebrengen van eigen alcoholische dranken is niet toegestaan.

De tijd buiten die gebedsdiensten en de maaltijden vult u zelf in: dit kan door lezing, wandelen, of... door te studeren. Met de kaart van hun uw kamer kan u ook de abdijpoort openen, maar enkel tussen 6u45 en 20u. Na 20u kan men dus niet meer naar buiten of naar binnen.

Reserveren kan alleen per mail en dit best twee tot drie weken op voorhand. Vermeld bij uw reservatie zeker deze zaken:

- Uw naam en adresgegevens
- Het totaal aantal personen en kamers waarvoor u boekt
- Het kamertype waar uw voorkeur naar uitgaat
- Het uur van aankomst
- Of u nog een lunch wil op de dag van vertrek

Kamertypes:

- Gewone kamers met gemeenschappelijke douche en toilet aan €35/dag
- Comfort kamer met individuele douche en toilet aan €50/dag
- Tweepersoonskamers met individuele douche en toilet aan €80/dag
- Lakens kunnen aan €6 gehuurd worden en zo ook handdoeken aan €4

Hier zit dan alles in: de overnachting, de maaltijden, het gebruik van WIFI...

Indien u slechts één nacht hier bent, komt er een 'toeslag voor één nacht' bij van €5. Normaal gesproken is de duur van een verblijf beperkt tot één week, dit kan eventueel verlengd worden tot tien dagen.

Geld mag geen reden zijn om niet te komen en is dus discreet bespreekbaar met de verantwoordelijke van het gastenhuis.

Mocht u nog vragen hebben of willen reserveren, kijk ik uw mail graag tegemoet.

Hartelijke groeten,

Uw Gastenbroeder